

rie. Han begyndte at læse Grundtvig, Jakob Knudsen, Vilhelm Grønbech og andre. I 1982 blev han ansat for ni måneder på Ry Højskole under forstander Niels Højlund, og så gik højskolen ham i blodet.

I 1986 blev han forstander på Testrup Højskole.

### Fra Østerbro til Krogerup

Søren Bald kalder sig selv "en almindelig middelklassedreng fra Østerbro" der kommer fra "et pænt borgerligt hjem med social forståelse". På det "konservative, men frisindede" gymnasium i Øster Søgade, oplevede han lærerne diskutere eksistentielle anliggender og være uenige om litterære og historiske tekster.

Men det blev snart politik, der blev den centrale faktor i hans liv. Allerede i 1960, før han fik sin studenterhue, var han medlem af Radikal Ungdom. Hans familie diskuterede nødtigt politik, men det gjorde man i Radikal Ungdom. Her mødte Søren Bald en anden slags mennesker.

Arbejdet i Radikal Ungdom førte til et seminar for foreningsledere i Vartov. Det var her Søren Bald fik

opfordringen til at tage på Krogerup Højskole, et råd han fulgte i 1960 efter sin studentereksamen. Søren Bald blev så begejstret for højskolen, at planerne om efterfølgende at læse historie blev skrinlagt. I stedet fik han en lærereksamen fra Zahles Lærerseminarium. Han fik efterfølgende ansættelse i folkeskolen og fortsatte sit partipolitiske arbejde.

- Jeg kunne lide mit arbejde i folkeskolen, men havde også en forestilling om, at jeg skulle gøre politisk karriere - selv om jeg havde valgt et parti, der ikke var så stort. Derfor mente jeg, at det var vigtigt, ikke at være en halvstuderet røver og begyndte at studere historie og samfundsfag på Københavns Universitet.

I 1968 var den 27-årige Søren Bald millimeter fra at blive valgt ind i Folketinget. At det alligevel ikke blev til noget, skuffede ham ikke.

- Af to grunde. Først og fremmest var det jo vælgernes afgørelse, så der var ikke så meget at raffe om. Dernæst kunne jeg se, at jeg slap for at blive sovset ind i det politiske arbejde. Jeg tror ikke, at jeg ville være blevet færdig som cand.mag., hvis jeg var blevet valgt ind og sådan som mit liv kom til

at forme sig, har jeg ikke noget at beklage mig over. - Jeg var jo også interesseret i Krogerup, efter jeg havde været elev her. Jeg blev medlem af skolens daværende elevforening, og var formand i to perioder. Og kom via skolens repræsentantskab ind i skolens bestyrelse i 1968. Der sad jeg i ti år frem til 1978. Men jeg er blevet siddende i skolens repræsentantskab, siden jeg i 1965 blev udpeget hertil, fortæller Søren Bald.

I 1972 blev han færdig på universitetet, hvorefter han fik ansættelse på Christianshavns Gymnasium. Med samfundsfag og historie som fag. Ansættelsen varede ti år. Så blev han forstander på Krogerup Højskole. Og det politiske arbejde gled i baggrunden.

### Jørgen Carlsen og dannelsen

Jørgen Carlsens højskole-filosofi går ud på at lave højskole "for livet." Hvad dét dækker over?

- Storm P. kom forbi to gravere på Frederiksberg Kirkegård. De havde gravet hele dagen og sad et øjeblik og nød en pilsner med benene nede i det sorte hul. Storm P. lettede på hatten, og sagde: "Nå,



SØREN BIDSTRUP, NORDFOTO